

## Interview met een vooraanstaand ovidioloog

Opzienbarend nieuws uit een tak van de BIOLOGIE!

Aan het woord is de bekende ovidioloog **prof. Anton Serva**, die opgetogen vertelt over zijn ontdekking: **Mens-schapen...** Hij vertelt vanuit zijn studeerkamer:



**Prof. Serva**

De evolutie is gestaag verdergegaan en mijn team heeft een nieuwe diersoort, het **mens-schaap** ontdekt! Zelfs tussenvormen zijn waargenomen. De overgang naar deze nieuwe soort heeft slechts korte tijd geduurd...!

Waarschijnlijk omdat er een sterke intrinsieke behoefte in de moderne mens huist om verder te gaan als herkauwer.

Er was altijd al een latent vermogen om zich dusdanig aan te passen aan de veranderende wereld, denk daarbij aan klimaatverandering, destabilisering; demoralisering en dehumanisering die de overheid (globaal overigens) oplegt.

U kunt een mens-schaap in uw eigen leefomgeving aantreffen!

Het beste om zo'n mens-schaap te benaderen is zelf een mondkapje op te doen, maar dan wel flink bewerkt met gaten van minstens een halve centimeter! Dan gaat het ademen gewoon "normaal"... Op de foto hierboven ziet U de bioloog met bewerkt mondkapje . . . In ons onderzoeksteam laten we de vragen meestal uitvoeren door de **assistente** die van nature al sympathiek overkomt.

Want het onderzoeken van deze mens-schapen is niet geheel zonder risico! Daar hoort een waarschuwing bij!

Als het mens-schaap in kwestie agressief reageert, neem dan anderhalve meter afstand in acht en keer de rug toe.

Je herkent het **mens-schaap** aan een stoffen, papieren of leren **muilkorfje!** Mocht het "dier" echt willen communiceren, hetgeen niet veel voorkomt... meestal blaast en mekkert het uitingen als "We dragen dit ding voor de oudjes..." en "Befehl ist Befehl"... maar mocht het een vraag willen stellen (*meestal: "Waarom draag jij zo'n raar mondkapje?"...*) dan kun je het best antwoorden met: "Sorry, ik versta je niet, misschien ben je beter verstaanbaar als je dat kapje **tijdelijk** afdoet"...)



**assistente**

Dan zijn er 2 mogelijkheden: Het "dier" doet het muilkorfje af en je ziet de gelaatstrekken... doe onmiddellijk je eigen mondkapje af en laat dan je allerliefste glimlach zien! Begint het dier dan ook te glimlachen, probeer dan op menselijke voet verder te gaan met het gesprek. Zeg er ook meteen bij dat je het fijn vindt dat je het mooie gezicht en al de uitdrukkingen erop kunt zien! Zeg vervolgens dat jij geen enkele angst hebt voor virussen en bacteriën en schimmels en dat we die juist nodig hebben!

Ze zitten met miljarden in de natuur en in ons lichaam en helpen ons voedsel te verteren en ze verhogen onze weerstand! Dus niet desinfecteren met alcohol, want dan maak je de balans stuk en vergelijk dat met gif zoals glyfosaat sproeien op akkers en tuinen. Je moet de natuur niet om zeep helpen met gif en de mens niet met onnodige vaccins!

Laat kinderen in zandbakken en in de modder spelen en voetballen en in bomen klimmen en met oma knuffelen en stoeien met elkaar en vuile handen krijgen.... Iedereen krijgt een verhoogde weerstand daarvan, zelfs oma! Aandacht houdt alles levend, boeiend en mooi. Zonder aandacht kwijnt men weg!

**Vraag** aan het "dier: of deze nog weet waarom DDT destijds verboden is...

Vraag eens of bladluizen en onkruid en muggen en mieren en rupsjes allemaal dood moeten of dat er koolmeesjes van leven en nog veel meer gewoon in de natuur hoort?

**Vraag** aan het "dier" of deze ook zo graag weer terug wil naar het oude "normaal" en vraag of het de serie "Toen geluk nog heel gewoon was".... nog kent.... (of iets soortgelijks)

**Stel beleefd vragen en geef** het "dier" **aandacht!** Want dat maakt het beetje bij beetje tot een "mens".

Durf ook vragen te stellen als: "Kom jij er ook zo weinig toe om echte levensvragen te stellen zoals wat doe ik hier eigenlijk?" en "Voel jij je ook zo geleefd?"

Verwacht verder nog niets van enige reflectie .... geef het "dier"/bijna-mens de tijd en rust en alle vrijheid! **Geef na afloop de "bijna-mens" een warme hand en zeg: "succes!"...**

De **tweede mogelijkheid** is dat het "dier" de muilkorf NIET af doet en blijft mummelen en mompelen. Zeg dan beleefd: "Het spijt me ik kan je echt niet verstaan en jij wilt ook niet verstaan worden, zie ik. Goedendag verder!"

De laatste onderzoeken wijzen uit dat er zelfs een vervolg in deze intens-korte evolutie kan worden waargenomen: die van de "**mens-slaaf**". De bestaande opvattingen over de evolutie van de mens dienen flink te worden bijgesteld.

Hierbij hoort onderstaande afbeelding:



P.S. Heb je de rol wc-papier herkend hierboven?

.... en weet je wat de woorden "ovid" en "serva" (latijn) betekenen?